

The Hell Elevator. Text and Images +16

English Version

04/04/2023 - 05/28/2023

Someone once told me about a hell that a certain religion (or cult) believes in.

I don't remember what faith it was; Jehovah's Witnesses, Mormons or Scientology.

(These are all cults so stay away from them as much as possible.)

Anyway, the story went like this: if you had a life full of evil deeds you went to Hell.

Hell was not a stereotypical place full of fire and demons, but an ordinary elevator.

Nevertheless, it is one of the most horrible places you can imagine.

Every time a sinful person dies, he arrives in this elevator; an elevator you can't get out of.

At first it sounds like a boring place where you're stuck with three or so people in one elevator, but soon more and more people join. Not only that, after a while you start to get hungry and thirsty, while there is no food and drink. Even worse, in this hell-elevator, people still have the urge to go to the toilet, even if this is the afterlife and they have not eaten anything.

So after a while this elevator is flooded with UR!NE and FA3C3S. As if this wasn't enough, sinners keep arriving in the elevator, so in the end you get crushed alive by all the people inside in the elevator. The people are completely crushed, drowning in their own filth, and despite all the pain, they cannot die. The elevator is one cube of flesh, filth and eternal suffering. While the sinners, wail, cry and scream into infinity.

I found this concept so bizarre yet fascinating that I had to draw it!

Do you know what hell this is or where this myth comes from?

Then feel free to contact me!

De Hel Lift. Tekst en Afbeeldingen +16

Nederlandse Versie

04/04/2023 - 28/05/2023

Iemand had me ooit verteld over een hel waar een bepaalde geloofsovertuiging in gelooft.

Ik weet niet meer welk geloof het was; Jehova getuigen, Mormonen of mensen uit Scientology.

(Dit zijn alle drie cults dus blijf er maar zover mogelijk van.)

Anyway, het verhaal ging als volgt: als je een leven vol slechte daden had ging je naar de Hel.

De Hel was geen stereotiepe plaats vol vuur en demonen, maar een doodgewone lift.

Desondanks, is het één van de meest verschrikkelijke plaatsen die je u kunt inbeelden.

Telkens als een zondig persoon sterft komt hij toe in deze lift, een lift waar je niet uitgeraakt.

Eerst klinkt het als een saaie plaats waar je vast zit met een stuk of drie mensen in één lift, maar al snel komen er steeds meer mensen bij. Niet alleen dat, na een tijd begin je honger en dorst te krijgen, terwijl er geen eten en drinken is. Erger nog, in deze hel-lift hebben mensen nog altijd de behoefte om naar het toilet te gaan, ook al is dit het hiernamaals en hebben ze niets gegeten.

Dus na een tijd is deze lift overstroomd vol ur!ne en u!twerpselen. Alsof dit niet genoeg was blijven er zondaars toekomen in de lift, dus uiteindelijk wordt je er levend geplet door alle mensen die in de lift zitten. De mensen worden volledig geplet, verdrinken in hun eigen vuiligheid, en ondanks alle pijn kunnen ze niet sterven. De lift is één kubus van vlees, vuiligheid en eeuwig leed.

Terwijl de zondaars, jammeren, huilen en schreeuwen in de oneindigheid.

Ik vond dit concept zo vreemd maar fascinerend dat ik het moest tekenen!

Weet jij welke hel dit is of waar deze mythe vandaan komt?

Contacteer me dan gerust!



